

Schets 5 – Ben je slaaf of ben je vrij?

Galaten 4

Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Apparatuur om het filmpje te bekijken op www.geloofstoerusting.nl.

Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
 - ✓ Galaten 4
 - ✓ Efeze 2:1-11
 - ✓ Genesis 12-18
- Vanuit de belijdenis:
 - ✓ Heidelbergse Catechismus, vraag 33 en 120
 - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 25 en 27
- Suggesties om te zingen:
 - ✓ Psalm 27:7
 - ✓ Psalm 124:1 en 4
 - ✓ Gebed des Heeren: 1, 2, 7 en 10
 - ✓ Onze Vader
 - ✓ Vaste rots van mijn behoud
 - ✓ De kerk van alle tijden
- Gebedspunten:
 - ✓ Bid voor allen die gebonden zijn in slavernij. Denk aan kindslaven, maar ook aan drugsverslaafden e.d.
 - ✓ Bid dat de Heere ons bevrijdt van de duivel.
 - ✓ Dank God voor Zijn verlossing en genade.
 - ✓ Bid voor evangelisatie- en zendingswerk.

Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat betekent het om slaaf van de wet te zijn?
2. Wat betekent het om kind van God te zijn?

Alternatieve (start)opdracht

- Vertel wat over een zending; waar werkt hij, wat zijn de taken? Misschien kun je een nieuwsbrief met elkaar doorlezen en bespreken. Bid voor deze zending en zijn werk.

- In deze schets komt twee keer een opdracht voor over het gesprek met andersgelovigen. Praat daar eens met elkaar over door. Kom je veel andersgelovigen tegen? Is het moeilijk om met hen in gesprek te gaan? Wissel ervaringen uit.
- Introduceer het thema 'slavernij' aan de hand van het verhaal 'De hut van oom Tom'.

Achtergrondinformatie

Betekenis benoemen

De Galaten zijn weer terug bij af: de evangelische vrijheid hebben ze verruild voor wetticisme. De Galaten menen dat de beloften van God op zichzelf onvoldoende zijn en denken dat het je houden aan Gods wetten toegevoegd moet worden aan het evangelie van vrije genade.

Actualiteit aangeven

Zelf genade willen verdienen, is een kenmerk van ieder mens. Ook na ontvangen genade kan iemand weer terug vallen in het idee de genade zelf te moeten verdienen.

Christus centraal stellen

Christus is het enige fundament waardoor wij zalig kunnen worden. De komst van Jezus Christus naar de aarde is een vervulling van Gods belofte. De gelovigen vóór Zijn komst hebben deze belofte niet zelf gezien, maar wel geloofd en omhelsd (Hebr. 11:13). Uit de komst van Jezus Christus naar de aarde blijkt de waarheid van Gods beloften. De zekerheid van deze beloften moet de enige hoop en grond zijn van iedere gelovige.

Kerntekst is:

"Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb" (Gal. 4:11).

Paulus is bang dat zijn werk tevergeefs geweest is: de Galaten hebben de vrijheid van de kinderen van God ingewisseld voor de oude 'dienstplicht' van de wet. De angst van Paulus is dat de Galaten de reden en het doel van het leven en sterven van Jezus Christus niet begrepen hebben.

Tevergeefs: zonder vrucht. De uitwerking van Paulus' prediking heeft zijn doel niet bereikt.

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

Startopdracht

Dit brengt het thema van Galaten 4 op een bepaalde manier heel dichtbij. Tegelijk kun je over deze vorm van slavernij en de manier waarop wij daar nu mee om gaan ook een avond lang in gesprek zijn. Kader het gesprek zo nodig wat in.

1. Het is mooi en helpend om hierbij gebruik te maken de Bijbel met uitleg of een studiebijbel.
2. *Persoonlijk*.
3.
 - a. Dat is in Zijn hele leven zichtbaar. Een paar voorbeelden: Hij werd besneden, in de tempel aan de Heere voorgesteld, gedoopt, ging naar de synagoge, hield de sabbat en feestdagen, enz.
 - b. Hij is gekomen onder de wet om de wet te vervullen en de vloek van de wet te dragen. Hij was volmaakt gehoorzaam in onze plaats.

4.
 - a. Op www.heidelbergse-catechismus.nl vind je naast de klassieke weergave van de tekst ook een versie in gewone taal.
Waarom wordt Hij Gods eniggeboren Zoon genoemd, wij zijn toch ook Zijn kinderen?
Alleen Christus is vanaf de eeuwigheid de enige, natuurlijke Zoon van God.
Vanwege Hem zijn wij uit genade geadopteerd om kinderen van God te worden.
 - b. Dan deel je in de volle rechten en plichten van het gezin. Je bent geadopteerd. Geen vreemdeling of gast, maar kind aan huis.
5.
 - a. *Persoonlijk.*
 - b. *Persoonlijk.*
 - c. Dat de Heere Jezus ons hiermee geleerd heeft God zo aan te spreken.
6. Hij is bang dat de Galaten terug bij af zijn, dat ze alles wat hij hen heeft verkondigd vergeten zijn. Ze dreigen zichzelf weer aan de slavernij te onderwerpen. Ze geven hun positie als kind van God daarmee op en verwerpen de Heere. Het zou zijn alsof ze het Evangelie nooit gehoord hebben.
7. Inventariseer of jongeren dergelijke contacten hebben. Laat degenen die ervaring hebben eerst vertellen. Vraag anders wat ze weten over de islam en vul zo nodig aan.
Op de website van Evangelie en Moslims lees je het volgende:

Wat zijn de verschillen tussen islam en christelijk geloof? Hieronder lees je de belangrijkste verschillen tussen wat moslims geloven en wat de Bijbel leert op een rij.

God

Moslims geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat we Hem moeten dienen als onze Heer. Allah is het Arabische woord voor God. De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld: Het is de bedoeling dat wij God kennen, liefhebben en eren als een kind zijn vader.

Heilig Boek

Moslims geloven dat God via de engel Gabriël in de periode van 610-632 AD boodschappen aan Mohammed dicteerde die hij moest doorgeven aan zijn volgelingen. Na zijn dood is dat verzameld in een boek dat de Koran heet. Moslims geloven dat de hele Koran exact zo door God aan Mohammed is gegeven. Als christenen kunnen we niet geloven dat de Koran van God komt, want veel dingen kloppen niet met de Bijbel en we herkennen elementen uit andere bronnen die we niet vertrouwen. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat de kruisiging niet heeft plaatsgevonden, wordt er over Jezus geschreven op een manier die haaks staat op de Bijbel, herkennen we verhalen uit apocriefe evangeliën en zien we historische onzorgvuldigheden zoals de suggestie dat, Maria, de moeder van Jezus, de zus van Aaron is. Volgens veel moslims is de Bijbel vervalst, maar daar is geen historisch bewijs voor.

Zonde

Volgens moslims kan ieder mens de regels (wetten) van God houden. Soms weten mensen die regels niet (meer) of worden ze misleid. Als je toch een zonde doet, moet je

berouw tonen en je oprecht inspannen om het goede te doen. Veel moslims gaan er vanuit dat je als moslim, wanneer je geen ernstige zonden doet, berouw hebt over je fouten en je inspant om goede daden te doen, mag rekenen dat God je beloont met het paradijs. Misschien moet je daarvoor nog een tijdelijke straf ondergaan. Hierover zijn verschillen de meningen wel onder moslimse theologen. De Bijbel zegt dat wij zonden doen omdat ons hart niet op God gericht is. We zijn verslaafd aan het kwaad en daarom is er zoveel zonde en lijden in de wereld. Alleen door het bloed van Jezus Christus kunnen we van onze schuld bevrijd worden en rechtvaardig voor God staan.

Profeet of Redder?

Volgens moslims zijn profeten mensen die (bijna) zondeloos leven. Ze zijn een voorbeeld voor gewone mensen zoals jij en ik. Jezus is volgens moslims niet meer dan een bijzonder profeet. Dat Jezus van God kwam en onze zonden droeg is volgens moslims echt niet mogelijk en ook niet nodig. Mohammed streed ook als legeraanvoerder voor God. De Bijbel vertelt dat Jezus van de hemel kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Hij kwam om het weer goed te maken tussen ons en God. Dat kon Hij omdat Hij niet alleen mens was, maar ook God. Wie op Hem vertrouwt, zal God niet veroordelen, maar eeuwig leven geven. (Joh.3:16-18).

Goede daden

Moslims hebben veel regels voor wat je wel en niet mag doen. Volgens hen word je geboren met de neiging om de regels van God te houden en doe je dat ook als je je niet laat misleiden, maar je verstand gebruikt. Soms praten ze ook over punten die je kunt verdienen met goede werken. God weegt volgens hen je goede en slechte daden op de oordeelsdag.

Heilig leven is volgens de Bijbel heel belangrijk. Maar het lukt je alleen als God je leven verandert. Dat doet God door de Heilige Geest bij iedereen die in Jezus Christus gelooft. Stap voor stap. Gebed, bijbellezen en meeleven met de christelijke gemeente zijn belangrijk om te groeien in je geloof. (Joh. 15:4-5)

Paradijs?

Wie niet in God gelooft gaat naar de hel zegt de islam. Maar moslims die goede daden doen en berouw hebben over hun zonden, gaan naar het paradijs. Dat is een beloning voor je goede daden.

Jezus heeft beloofd dat Hij terug komt. Dan zal er voor iedereen die op Hem vertrouwt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar mogen mensen weer in vrede met God leven. Dat is geen beloning. Het is genade, want Jezus verdiende die plaats voor ons. (Openbaring 21:1-8)

Stellingen

Zonder liefde tot God leven volgens de regels van de wet is net zo erg als afgoden dienen. Wanneer je volgens de regels van Gods wet leeft om Zijn genade te verdienen, is dit inderdaad een verkapt heidendom. Het heidendom kenmerkt zich hierdoor dat gelovigen hun god gunstig moeten stemmen. Je dient net zo goed God niet als dat een heiden dat niet doet.

Een christen hoeft zich niet meer te houden aan de Joodse spijswetten. Dat klopt. Je kunt lezen in Handelingen 15 dat dit besloten is.

Jood en heiden kunnen op hun eigen manier tot geloof komen. Dat is niet waar. Er is maar één weg tot God en dat is door Jezus Christus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

8. Geboren uit de slavin – Ismaël
Geboren door het geloof in Gods belofte – Izak
Wordt door de ander vervolgd – Izak
Krijgt geen erfenis – Ismaël
Is verbonden met het hemels Jeruzalem – Izak
Staat voor degenen die door de wet zalig willen worden – Ismaël
9. Overeenkomsten tussen Joden en christenen: het Oude Testament, het geloof in één God. Het grote en wezenlijke verschil is dat Joden hun messias nog verwachten, terwijl christenen geloven dat Hij in Jezus gekomen is. Alle andere verschillen vloeien hieruit voort.

Slotopdracht

Je vindt het filmpje op <https://www.geloofstoerusting.nl/videos/een-man-in-een-put/>. Het geeft op een treffende manier de verschillen tussen de religies en het unieke van het christelijk geloof weer.